

VZW HET FELIXPROJECT

kattebelletje

jaargang 16 - nr 4
November, December 2013
Januari 2014

driemaandelijks

België - Belgique
P.B.- P.P.
3500 Hasselt
BC 1438

Tel 089-756078 ■ Gsm : 0477 94 08 21
Industrieweg-zuid 2061 3660 Opglabbeek
www.hetfelixproject.be

Lieve leden,

Het Felix Project is echt met verstomming geslagen. Na zoveel inspanningen door verschillende kattenorganisaties om zwerfkatten steriel te maken en terug te plaatsen in hun vertrouwde omgeving, werd onlangs door de Vlaamse Regering beslist dat jagers “zwerf”-katten mogen vangen en doden.

Het gaat om het Jachtopeningsbesluit 2013-2018, art 17, gepubliceerd in Het Belgisch Staatsblad op 3 juli 2013.

Loslopende katten mogen door jagers gevangen worden met vangkooien. Zit er een kat in de kooi, dan worden volgende handelwijzen van kracht:

Indien de kat geen halsband of een ander visueel merkteken draagt dat aangeeft dat ze een eigenaar heeft:

- Doden toegestaan

Indien de kat wel een halsband of een ander visueel merkteken draagt dat aangeeft dat ze een eigenaar heeft:

- Onmiddellijk in vrijheid stellen;
- Overbrengen naar een dierenarts voor castratie of sterilisatie, en vervolgens terug vrij laten;
- Overbrengen naar een asiel.

v.u. Michelle Conaert, Rijksweg 378/2, 3630 Maasmechelen



Lidgeld: €5.00
Steunend lid: €12.50
Erelid: €25.00

E-mail info@hetfelixproject.be

U kunt storten op onze rekening
IBAN BE08 0001 7173 9813
BIC BPOT BE B1
IBAN BE41 9794 2812 9410
BIC ARSPBE22

Verantwoordelijk hiervoor: Kris Peeters (zelf jager) en Joke Schauvliege van de CD&V. **Wij houden dit alvast goed in ons achterhoofd als we opnieuw naar de stembus moeten in 2014!**

De arme zwervers. Ze hebben het nog niet moeilijk genoeg, dagelijks proberen op zoek te gaan naar eten en beschutting, en nu ook nog moeten uitkijken naar het ras dat ze al zo erg vrezen: 'de mens'. Het is gewoon een schande. Deze katten hebben er ook niet om gevraagd om op de wereld gezet of gedumpt te worden.

Maar ze ZIJN er nu wel. Leef en laat toch leven aub!

En wat met uw huiskat die al eens op stap gaat? Deze loopt nu ook gevaar. Niet elke kat draagt een halsbandje. Een bandje dragen kan trouwens levensgevaarlijk zijn, het dier kan zich er in verhangen of, als het rondom de oksel en hals geraakt, kan het ernstige wonden toebrengen.

Men vraagt ons katten te chippen en in te enten, zodat ze wettelijk in orde zijn. En dan nog hebben deze gechipte dieren ook kans om gedood te worden. Jagers gaan nu eenmaal niet rondlopen met een chiplezer in hun zakken en controleren of de kat een eigenaar heeft.

Het hele verhaal is gewoon absurd en gruwelijk.

Op internet circuleert een petitie, opgesteld door mensen die willen ingaan tegen dit ongehoord besluit.



Tekent u mee? U vindt de petitie via:

http://www.petities24.com/nee_naan_jachtopeningsbesluit_2013-2018_betreffende_zwerfkatten

Michelle

Al twee jaren.. André.

Ik herinner me nog de eerste keer dat ik bij Felix langsging. Een kennis had me gezegd dat ze een kattenvanger zochten, en hij wist dat ik een 'kattenmadame' was.

Ik moest lachen! "Een kattenvanger?" Wat houdt dat in? Ik had al van Felix gehoord toen ik zelf met wilde katten zat, maar had ze nooit durven laten komen want tcha wat gingen ze doen met de katten? Je weet het maar nooit he..

Dus heb ik mijn wilde katten zelf gevangen en laten steriliseren. En nu, enkele maanden later, stond ik daar dus zelf bij het project om een sollicitatie te doen als kattenvangster!!

Het was mijn eerste ontmoeting met de stichter van Felix: Andre Engelen. Meteen zag ik dat de katten in goede handen waren, en André was een schat van een man.

We hadden direct een klik samen en ik ben dan ook de kattenvangster geworden. We hebben zoveel meegemaakt! Samen gelachen maar natuurlijk ook ruzies gehad! Maar iedereen die hem gekend heeft zegt hetzelfde: het was een man met een hart van goud, en niet alleen voor de dieren maar ook voor de mensen!! Hij had begrip voor alle situaties en het was een mens met principes. Tis nu al twee jaar dat hij ons heeft verlaten en het gemis blijft heel groot. Nog vaak denk ik 'wat zou Andre denken of doen' in bepaalde situaties die zich voordoen met zwerfkatten.

*Maar zijn woorden waren altijd:
ALLES VOOR DE KATTEN en dat doen we dus ook!*

André, je bent nog altijd aanwezig in onze harten en hopelijk gaat het jou en je diertjes, goed. Waar je ook mag zijn.

Martine



WIST JE DAT.. ?

De hoofdtak van onze vzw blijft natuurlijk het steriliseren van wilde zwervkatten, om ongewenste kittens op straat en in asielen zoveel mogelijk te voorkomen. Echter willen wij ‘meer’ voor deze dieren doen dan enkel het steriel maken.

Wist je bijvoorbeeld dat alle straatkatten die in onze vangkooien terecht komen een behandeling krijgen tegen wormen en vlooiën?

Tevens worden ze ook behandeld tegen eventuele ziektes. Zo verzorgen we momenteel verschillende wilde zwervkatten met niesziekte of vlooiën-allergieën. Wonden, abscessen, slechte tanden? Alles wordt nagekeken en verzorgd. Het is niet omdat deze katten geen eigenaar hebben, en dat het maar om ‘straatdieren’ gaat, dat zij geen degelijke zorg verdienen. Elke dag wordt met zorg de nodige medicatie toegediend. En dat het niet makkelijk is om oogzalf of pilletjes toe te dienen bij wilde zwervkatten, hoeven we u natuurlijk niet te vertellen!

Voor chronisch zieke of oude dieren proberen we altijd een thuis te vinden. Deze kunnen we nl echt niet meer terugzetten op straat. Dat het niet altijd makkelijk is om een thuis te vinden voor een wilde zwervkat, zal u zich wel kunnen indenken. Toch zijn er nog mensen met een gouden hart die dergelijke katjes adopteren en in hun hart sluiten.

Zo vond o.a. Mila, na een maandenlang verblijf in onze opvang, uiteindelijk toch een thuis. Mila was een wild kattinnetje van een paar jaar oud. Ze bleek een auto-immuunziekte in de mond te hebben en moet daardoor de rest van haar leven op geregelde tijdstippen cortisone krijgen. Uiteindelijk, we hadden de hoop bijna opgegeven, meldde zich toch een lieve mevrouw aan die onze noodkreten op onze facebookpagina ter adoptie voor Mila, niet langer kon aanzien.

Zij adopteerde Mila en deze laat zich sinds een paar weken de aandacht en het huiselijke leven van een gezin maar al te graag welgevallen. Haar bordje leegeten doet ze vliegensvlug, en nooit laat ze een restje over.

Tja wat wil je, als je altijd je eten maar op straat hebt moeten zoeken, en dagen of weken met een hongerig gevoel moest ronddolen.. Mila beseft het zelf misschien nog niet, maar dat leven ligt gelukkig voorgoed achter haar.

Zo zie je maar mensen, wilde zwerpoezen verdienen ook een kans... En de dankbaarheid die je van hen terugkrijgt, is onbetaalbaar.. Wij willen bij deze nog eens een extra 'dank u wel' zeggen aan Karen van Campenhout, Mila's nieuwe baasje.



DIERENFEEST

Op vrijdag 29/11, zaterdag 30/11 en zondag 1/12 zullen wij naar jaarlijkse gewoonte weer aanwezig zijn op het evenement 'Dierenfeest' te Genk. Op zondag kan men zich aan onze stand laten grimeren tot kat of tijger, in aanwezigheid van onze meter Leah Thys.



Iedereen welkom!



Volgend evenement: Kerstmarkt As op 14/12/2013 de Kerstman zal gratis chocomelk uitdelen!

EX OPVANGERTJES GENIETEN VAN HUN NIEUWE THUIS!

Ze komen alleen, ziek, angstig bij ons binnen. En dankzij uw steun krijgen ze de kans om te vertrekken naar gouden mandjes.

We hebben afgelopen seizoen enorm hoge dierenartsfacturen ontvangen. Blijf ons daarom steunen, zodat we de katten kunnen verder helpen. Zonder uw hulp redden we het niet.

Een bijdrage is van harte welkom en kan overgemaakt worden op ons rekeningnr: IBAN BE41 9794 2812 9410 - BIC ARSPBE22

Geniet mee van enkele foto's.

BONO:



PRINS

NINA:



ROSSI:



SNUGGLES EN JANNEKE TER ADOPTIE

Snuggles en Janneke zijn broer en zus, en zijn geboren met een genetische afwijking genaamd 'Megacolon'. Dit houdt in dat ze probleempjes hebben met hun dikke darm, die iets vergroot is tov de dikke darm bij 'normale' katten. Zal het moeilijk worden voor deze 2 lieverds een thuis te vinden vanwege hun ziekte?

We hopen van niet. Het enige wat ze nodig hebben is speciale voeding die verkrijgbaar is bij de dierenarts (Hills).

Het zijn geen katten om naar buiten te gaan (want daar kunnen ze ook voedsel vinden van buurtkatten enz), dus een appartement of een volledige binnenhuisomgeving, waar ze niet naar buiten worden gelaten, zou ideaal voor hen zijn. Interesse? 0477 94 08 21 of info@hetfelixproject.be



Even ook de tijd nemen onze sponsor te bedanken: bedankt aan Jos van Industrievloeren Jos Eerdekens om voor ons een mooi evenement met show en optredens op poten te hebben gezet op de opendeurdagen van het Natuurhulpcentrum in september. Je hebt er ongelooflijk veel werk ingestoken en dat verdient een dikke pluim. Je bent een man met het hart op de juiste plaats. Ook merci aan Sil van het Natuurhulpcentrum om ons toe te laten op zijn terrein. Bedankt, heren!



HET VERHAAL VAN EEN OPVANGMAMA: REBECCA VERTELT

Een jaar geleden veranderde alles. Een doodgewoon bezoekje aan Felix met wat voer en kattenzand voor de poezen, even knuffelen met de adoptiekatten en ik zou naar huis gaan. Nee hoor.. Het draaide anders uit. De telefoon ging. Er waren papfleskittens gevonden die nergens terecht konden. De woorden van de persoon aan de andere kant van de lijn deden mijn hart breken: 'als ik ze niet mag brengen laat ik ze inslapen'.

Ik heb me onmiddellijk aangeboden en de katjes kwamen dus naar mij. Geen ervaring had ik, alleen maar de wil om ze groot te krijgen. En gelukkig hulp van een goede vriendin. Drie schatjes, de oogjes nog dicht, maar het is uiteindelijk gelukt: ze werden groter en groter en mochten vertrekken naar hun gouden mandje. Ik was er nu toch mee gestart dus de volgende opvangster mocht komen en zo ook de volgende en de volgende. We zijn nu een jaar later en er zijn al heel wat katten gepasseerd, de 1 had medische verzorging nodig, de ander gewoon een warm plekje om aan te sterken en groot te worden. Maar alle hadden ze hulp nodig.

Ik kan hier nu vertellen dat het alleen maar een plezier is om opvangmama te zijn maar ik ga er niet om liegen. Je verzorgt ze, geeft ze liefde, je hecht je aan ze en iedere keer weer doet het pijn om ze naar hun adoptieouders te sturen. En helaas komen ze soms ook te ziek binnen en moet je eentje over de regenboogbrug laten gaan. Maar ze heeft nog even kunnen voelen wat liefde is, wat een thuis is.

Heb ik al willen stoppen als opvangmama? Ja hoor! Maar dan kom ik binnen bij Felix en zie ik weer het volgende snoetje, bang en alleen in een kooitje zitten. 'Ach kom maar schat, ik heb nog een plaatsje vrij' hoor ik me dan ineens hardop zeggen en het is beslist. Het katje gaat mee en terwijl hij bij mij leert wat liefde is ga ik op zoek naar mensen die hem hetzelfde willen geven. Alle verdriet dat het meebrengt om ze te laten gaan is niks tegen het gevoel dat ik krijg als ik er weer eentje heb kunnen redden. Daar doe ik het voor, dat ene sukkelkje dat mijn hulp nodig heeft. Dat ene prutske dat boos op de mensheid binnen komt en vol vertrouwen naar zijn gouden mandje gaat. Dat ene katje dat anders heel alleen op de koude straat gestorven zou zijn zonder te hebben geweten wat liefde is.

Opvanggezin zijn is hartverwarmend en voor kattenvrienden een echte aanrader. Rebecca

Wil u Het Felix Project en haar katten helpen en ook opvanggezin worden? Mail voor meer info naar onze voorzitter michelle_conaert@hotmail.com

VZW HET FELIXPROJECT