

# vzw HET FELIXPROJECT

## *kattebelletje*

*jaargang 15 - nr 3  
augustus, september, oktober 2012*

driemaandelijks

België - Belgique  
P.B.- P.P.  
3500 Hasselt  
BC 1438

Tel 089-756078  Gsm : 0472477972  
Industrieweg-zuid 2061 3660 Opglabbeek  
www.hetfelixproject.be

Beste Kattenvriend,

De verkiezingen staan weer voor de deur. De politici die het voor het zeggen zullen hebben gedurende de komende zes jaren, dingen nu naar onze gunst, namelijk : onze stem.

Wat ons, dierenvrienden, vooral interesseert is uiteraard: Hoe zit het met hun diervriendelijke intenties? Voor het welzijn van de katten is er de laatste jaren heel wat ondernomen; én door de overheid, én door vrijwilligersorganisaties én door asielen. En nog is het teveel aan katten overweldigend. Wij zijn dan ook verheugd met de maatregelen die genomen werden door Minister Onkelinx.

**vr 08/06/2012 - Om het groeiende aantal katten in België in te dijken, zullen in de toekomst strengere regels gelden wat betreft sterilisatie. De maatregel moet ook de overbezette dierenasielen ontlasten. De ministerraad heeft vanmorgen het licht op groen gezet voor twee Koninklijke Besluiten. Vanaf 1 september kan enkel nog een kat uit een asiel worden geadopteerd als het dier gesteriliseerd is. Daarnaast moet het ook geïdentificeerd en geregistreerd zijn. (gechipt) Vanaf 1 september 2014 wordt de maatregel uitgebreid naar particulieren. Mensen die poezen willen weggeven of verkopen zullen die dan eerst verplicht moeten steriliseren, en een identificatie en registratie moeten uitvoeren, al blijven uitzonderingen mogelijk.**

v.u. Els Zwakhoven - Schansstraat 3 -3665 As P.209141



Lidgeld: €5.00  
Steunend lid: €12.50  
Erelid €25.00

E-mail [Info@hetfelixproject.be](mailto:Info@hetfelixproject.be)

U kunt storten op onze rekening  
BE41 979-4281294-10  
BE08 000-1717398-13

De vrees die wij daarbij hebben, is dat het voorheen al moeilijk was om de doorsnee mens er van te overtuigen hun kat te laten steriliseren. Mensen vinden het vaak heel wat 'moeite' en vinden het ook duur. Nu, in de crisistijd, horen we het excuus van de 'hoge kost, nog vaker. Wat als er van hogerhand de verplichting opgelegd wordt om je kat te laten chippen? Gaan mensen die extra kost doen, als ze voorheen hun kat al niet lieten steriliseren? Gaan alle mensen hun kat graag genoeg zien om te doen wat de maatregelen opleggen, of gaan er daardoor weer meer katten op straat eindigen? En wat dan met al die katten die niet gechipt worden? Katten zijn geen honden. Iedere hond heeft een baasje, maar met katten loopt het helaas meestal heel anders. We willen best geloven dat mevrouw Onkelinx het goed bedoelt, maar we vrezen dat rekenen op de grote mentaliteitsverandering die de maatregel van de doorsnee mens vraagt, een beetje een utopie is.

**een tweede maatregel is naar de gemeenten gericht. Die moeten een contactpunt installeren waar inwoners zwervkatten kunnen melden, zodat ze gevangen en gesteriliseerd kunnen worden. Gemeenten zullen er bovendien voor moeten zorgen dat de gesteriliseerde zwervkatten gevoederd worden en bescherming krijgen tegen extreme weersomstandigheden.**

Dit laatste is in de meeste gemeenten in Limburg al in voege. Door het feit dat de aangesloten gemeenten afspraken hebben met asielen of vrijwilligersverenigingen zijn de katten daar sowieso in goede handen. Dat is wat ook wij als VZW Felix al gedurende 15 jaar doen.

Niettegenstaande het feit dat we nu al gedurende vijf jaar zonder subsidies werken, werden er toch weer in de periode mei tot augustus op 120 plaatsen 200 katten gevangen en 60 geplaatst. Er is ook nog steeds geen asiel aan de Maaskant, waardoor mensen altijd weer de weg naar Felix vinden. Iemand moet het doen, en dus komt ook dat werk bij ons terecht. Er zijn voor het ogenblik onderhandelingen gaande met de Provincie om ons project terug te subsidiëren. We hopen van harte dat dit snel gebeurt en dat de subsidiëring van die mate zal zijn, dat we ons hoofd boven water kunnen houden, vooral nu alles zo veel duurder wordt.

*Het bestuur.*

.....  
***Summerfair: Ondanks het feit dat de Summerfair letterlijk een beetje in het water gevallen is, zijn we erg dankbaar voor de financiële steun die we toch mogen ontvangen.***  
.....

## Jong geleerd is oud gedaan



*Dat het onder volwassenen en met volwassen regeringen nog niet helemaal vlot en ideaal verloopt, is een jammer feit. Het volgende verhaal toont hoe anders het kan. We maken ons sterk dat de jongeren van nu, de volwassenen van de toekomst zijn. 'De jeugd van tegenwoordig', zei je?*

Onlangs werden we uitgenodigd door het Sint-Augustinusinstituut in Bree om over het Felixproject te komen praten. Onze 'voorlichtingsnamiddag' zou gekoppeld worden aan een creatieve taak voor hun. Ze zouden met 'het Felixproject' als opdracht, affiches en folders leren ontwerpen en powerpoints leren maken... Onze 'klas' bestond uit 19 meisjes en jongens van 17/18 jaar. Een leeftijdsgroep waarvan we niet dadelijk verwachtten dat ze zouden staan springen voor een info namiddag over zwerfkatten.... We toonden hen filmpjes over het vangen van de katten, het bezoek aan de dierenarts en het terugplaatsen van de zwerfkatten, kortom, het hele Felix gebeuren.

Ze luisterden aandachtig en stelden heel geïnteresseerd vragen. Kritische vragen waren er ook, dat wel, maar daaruit bleek net hun interesse en hun vermogen om probleemoplossend te denken! Immers, de jeugd van nu zijn de 'kattenbaasjes' van de toekomst... Ze stelden zo veel bijkomende vragen, dat we besloten ook de filmpjes van de sterilisatie zélf te bekijken. Ik moet je niet vertellen dat het Felixproject erg in haar nopjes was met zo veel oplettendheid en bezorgdheid bij de jeugd.

Een paar weken later, op een zonnige dag, werden we in Oplabbeek bezocht door dezelfde toffe bende en hun leraren. Op de fiets! Ze kwamen alles nog eens in het echt bekijken: de wilde poezen, de nog verdoofde poezen, de 'gast-poezen' die nog op een thuis wachten,... Ze hadden het geluk dat net die dag, de dierenarts aan het opereren was. Zij die wilden, hadden op die manier de buitenkans om zowel de sterilisatie van een katin, als de castratie van een kater te zien. Ze konden 'het leven zoals het is bij Felix' in het echt meemaken en in alle vrijheid alles vragen wat ze wilden weten. Op het einde van de dag keerden de leerlingen tevreden per fiets terug naar school en wij bij Felix bleven achter met een blij gevoel van hoop en vertrouwen in de toekomst.

## **SIMBA, een grappig en beetje triest verhaaltje tegelijkertijd!**

Deze rosse kater heeft een lange weg afgelegd, maar gelukkig is hij nu veilig en wel in ons kattenverblijf! Hij is niet van de jongsten en werd waarschijnlijk gedumpt langs de Weg naar As in Maasmechelen. Een wielertoerist uit Overpelt zag hem een paar weken geleden daar op het fietspad liggen. Hij reed door, maar omdat hij het dier niet kon vergeten, keerde hij de dag erna terug met de fiets, met in zijn rugzak katteneten. En ja hoor, de oude rosse kater zat er nog; Hij uitgehongerd alles op wat de meneer bij zich had.

2 dagen erna keerde de goede man terug, stopte weer bij de kat die nog altijd langs de superdrukke Weg naar As zat, helemaal zielig in zijn eentje, duidelijk niet wetend waar naartoe of wat hem overkwam. Een mevrouw stopte ook bij de wielertoerist en raadde hem aan de kat naar Het Felix Project te brengen. En dat gebeurde.. Met de fiets!

De kat in de rugzak, en hupla, meneer en mevrouw fietsten helemaal van Maasmechelen naar Opglabbeek met de kat op de rug :) Aangekomen, was er helaas niemand aanwezig bij Felix en ze besloten de kat in één van onze buitenrennen op te sluiten, voorzien van eten en drinken. Op zondagmorgen merkten wij inderdaad dat er iemand in onze hondenren was geweest, want wij zagen brokjes en water, maar geen dier...

Dit vonden wij heel vreemd.. De man had de kat in onze hondenren opgesloten, en die is niet helemaal afgesloten voor katten! Dus ramp o ramp, de oude kat liep nu ergens in Opglabbeek helemaal alleen rond! Het heeft een week geduurd vooraleer onze vrijwilligster Nadine om half 12 's avonds, na het poetsen van de kattenverblijven, ons oudje heeft kunnen vangen!



Hij is nu op zoek naar een warm mandje waar hij de laatste jaren van zijn leven mag doorbrengen. We beseffen dat het misschien moeilijk zal zijn om nog iemand te vinden die zo'n oude kater in huis wil nemen, maar ook ons oudje verdient een goede thuis! Zeker na alles wat hij meegemaakt heeft :) Hij is trouwens nog erg energiek voor zijn leeftijd, en hij doet niks liever dan knuffelen! We hebben hem de naam SIMBA gegeven.

**Wie geeft onze rosse oude leeuw een stabiele en goede thuis?**

# Mossel-feest

## Zondag 30 september 2012

Feestzaal achter de kerk, Hoogstraat 115, NIEL-bij-AS

Vul onderstaande tabel in als geheugensteuntje en bewaar het.  
Eten kan van 12u. tot 15 u. OF van 17u. tot 19u.

<b>Uw keuze tussen de gerechten:</b>	Per stuk x aantal	Totaal
Mosselen (1,2 kg) + Frietjes	€ 19	
Mosselen (1,2 kg) + brood	€ 19	
Videe + Frietjes	€ 11	
Kindermenu Frikadel + Frietjes	€ 7	
Vegetarisch	€ 11	
<b>Totaal te betalen</b>		

Bij voorbaat inschrijven en betalen voor 20september  
Tel. 089/756078 of mail: [info@hetfelixproject.be](mailto:info@hetfelixproject.be)  
Vermelden bij inschrijving: aantal personen +  
keuze +uur

**Om praktische redenen kunnen we geen inschrijvingen aanvaarden zonder tijdige betaling!**



Rek.nr BE41 979-4281294-10  
of BE08 000-1717398-13 of cash bij een van de medewerkers.

Overschrijvingsformulier bijgevoegd!

## Het leven zoals het is: Felix

Of we het willen of niet, bovenop onze dagelijkse beslommeringen met de zwervkatten, overkomen ons heel wat onverwachte dingen...

We laten je even getuige zijn van wat ons zoal als 'extra' in de handen valt... We doen hierbij een oproep voor nieuwe vrijwilligers, die hun hart laten spreken en een handje willen toesteken... Naast het vangen, sterileren, terugplaatsen van de zwervkatten, verzorgden we :

- Eros, amper 3 maanden oud, had wonden die helemaal aangevreten waren door vleesmaden
  - een katertje van 10 weken met een verlamd voorpootje..
  - Ook hebben we een zwarte volwassen kat met heel erge vlooiënallergie geholpen..
- Voor hem zoeken we nog een thuis...



*Karel de kater komt na 4 jaar alsnog terecht....*

*Op een dag kreeg Martine telefoon van dame die een kater gevonden had in de buurt van Maaseik. Aan de hand van de beschrijving hoopte Martine eerst dat het om haar lang verloren Tommy ging. De dame mailde foto's door en het bleek Tommy niet te zijn. Gelukkig gaf de dame (Dorien) het niet op. Ze liet de kater nakijken om te zien of hij gechipt was... Dit was zo. Zo zijn ze erachter gekomen, dat Karel, ja, ja, zo heet hij, sinds 4 jaar(!!!) vermist was. Hij was weggelopen in Noord-Brabant en is nu 12 jaar oud. Wat hij allemaal beleefd heeft in deze 4 jaar, zullen we nooit te weten komen. De oude eigenaars, wilden hem heel graag terug en kwamen hem ophalen. Geweldig he?*

### SMS-actie: steun ons:

**De SMS actie voor Felix, loopt nog steeds. We hebben deze financiële steun hard nodig!**

**Stuur je sms naar het nr 3355 met de melding STEUN FELIX (dus niet STEUN FELIX PROJECT) De opbrengst van deze SMSactie gaat naar ons. Het is een initiatief van [www.steunjemee.be](http://www.steunjemee.be), een website voor goede doelen, zoals Zwervkat, Catshelter, ...**

# Baasje gezocht !

Alle poezen en katers zijn gesteriliseerd en gecastreerd.

*2 gecastreerde katers:*

**Wally:** Deze gecastreerde kater werd gevonden langs de autostrade, hij werd waarschijnlijk uit de auto gezet.

**Charly:** Gecastreerde kater, zwart haar, afgezet aan het Cultureel Centrum van Maasmechelen. Hij is heel lief, een echte knuffelkat.



---

---

*2 gesteriliseerde kattinnen:*

**Wiebelin** is een schildpadkatje van ongeveer 8 maanden. Zij heeft last van een evenwichtsstoornis en loopt daardoor een beetje gek. Zij wordt dan ook enkel in een binnenhuisomgeving geplaatst (bv appartement). Zij is nog wat bang, maar is wel lief.



**Lolly:** Getijgerde kattin gevonden Lollico fabriek. Ze is een lieve rustige kat, maar wel wat angstig. Ze is ongeveer 4jaar



## Het verhaal van onze Hergé.

Het was de slechts mogelijke plaats en moment om een kat kwijt te spelen, maar begin februari, midden in de sneeuwperiode dit jaar, raakten we onze rosse kater Hergé kwijt bij een bezoek aan de dierenarts. Hij ontsnapte uit zijn transport doos op de parking en vluchtte in paniek weg. 14 Jaar oud, in een buurt die hij niet kent, in de ijzige kou en de weg naar huis versperd door een paar zeer drukke banen.

De eerste dagen ben ik daar overal gaan rond zoeken, zijn naam roepend, met eten schudden, maar niks. Affichekes opgehangen op straat, in winkels, bij de dierenarts, flyers uitgedeeld en in de brievenbussen gestoken, aangemeld bij dierenasiels in de buurt en op verschillende sites, bij de zwerfkatten organisaties en Felix, alles wat ik kon bedenken. Mensen in de buurt aangesproken, maar wie let er nu op een rosse kat? Ik kreeg wel wat meldingen van roskes, maar steeds, als we ze dan eindelijk ook gespot hadden, was het een andere kat. We bleven echter zoeken, in een groter gebied flyeren, de sites met gevonden katten hield ik in het oog, steeds hopen. Een oude rosse kater, gevonden in Gellik, kon het zo ver? De eerste foto leek er echt op, een 2de was echter duidelijk niet onze Hergé. Avondwandelingen, ochtendtoerkes. Een kat op de begraafplaats, maar die had teveel wit.

Een andere nog ergens anders in het bos, ook weer niks.

Weken werden een maand, 2 maanden. We gaven de hoop toch stillekes aan op nu. Er was ofwel iets ergs gebeurd, of hij had een ander warm plekske gevonden... Maar toen, begin mei, kreeg ik telefoon van iemand die, vlak bij de dierenarts, vaak eten ging gooien voor de vogels en daar geregeld een schichtige rosse kat zag. Zou het? Kon het?

Na een paar dagen eten te gaan zetten daar, heb ik hem dan zelf ook gezien. Mager en schrikkerig, maar hij was het wel zeker. Kwam mauwend aangelopen en kwam uit mijn hand eten, kopjes geven. Pakken lukte echter niet, maar met hulp van een vangkooi van Felix, was ons manneke dan uiteindelijk toch weer lekker thuis. Dat een kat kan snorren en hard mauwen tegelijk heb ik nu ook geleerd. Hij is de eerste paar dagen niet meer uit zijn zetel gekomen, behalve om te eten. Nu, een maand later, is hij weer goed bijgekomen, en is hij hopelijk zijn avontuur van 3 maanden alweer vergeten.

*Groetjes, Elke (de buurvrouw )*