

VZW HET FELIXPROJECT

kattebelletje

jaargang 14 - nr 4
November, December 2011
Januari 2012

driemaandijks

België - Belgique
209141
3665 As
BC 1438

Tel 089-756078  Gsm : 0472477972
Industrieweg-zuid 2061 3660 Oplgabbeek
www.hetfelixproject.be

In Memoriam: André Engelen

Echtgenoot van Els Zwakhoven



6 juli 1931 – 24 oktober 2011

Dierenvriend, natuurvriend, mensenvriend
Medestichter van vzw “Het Felixproject”

Bezieler van zwurfkattensterilisatie in Limburg

v.u. Els Zwakhoven - Schansstraat 3 - 3665 As



Lidgeld: €5.00
Steunend lid: €12.50
Erelid €25.00

E-mail Info@hetfelixproject.be

U kunt storten op onze rekening
BE41 979-4281294-10
BE08 000-1717398-13

Beste Kattenvriend,

André is niet meer.

Dit Kattebelletje dragen we aan hem op, als dank. André was de stichter, de dragende kracht van ons project. Hij was er altijd en overal. Toen we in 1998 het asiel gingen helpen met de kleine katjes, een paar uur 's morgens, een paar uur 's avonds, escaleerde dit al heel gauw.

We hadden al snel in de gaten dat poezenpootjes veel meer handen nodig hadden. Dat de oplossing niet lag in het euthanaseren van het teveel aan katjes die geboren worden, maar dat katten preventief moeten gesteriliseerd worden. Een titanenwerk, wisten André en ik, waarvan we van meet af aan beseften dat we dit alleen maar konden verwezenlijken mits keihard werken én met steun én hulp van mensen die vanuit hun hart diezelfde missie wilden volbrengen.

Toen na nauwelijks 1 jaar de 500e kat werd gesteriliseerd, waren we dolgelukkig, na 13 jaar zijn het er meer dan 25.000 geworden.

Niemand had dit kunnen voorspellen.

Het Felix project is intussen 3x moeten verhuizen, van thuis op zolder, via De Duizendpoot (na 1 jaar al gedaan) naar onze huidige stek in Opglabbeek, in de buurt van het Natuurhulpcentrum op wiens steun we altijd mogen rekenen. Ook zij zijn overtuigd van het nut van ons werk en zullen ons nooit laten vallen. André heeft alles al die jaren, tot de laatste dagen van zijn leven, nauwkeurig bijgehouden.

André, je hebt zoveel mensen geïnspireerd, zoveel mensen diep geraakt door je goedheid. De reacties op je heengaan zijn zo talrijk, zo oprecht en ontroerend!

De mooiste eer die we je kunnen bewijzen is jou in ons hart koesteren en het werk dat jij startte, met dezelfde onbaatzuchtigheid die jou zo kenmerkte, verder te zetten.

Els.

POEZENLAND

Hé, ga je mee naar Poezenland, lekker krabben in het zand. Hangen in een dik gordijn, en rijden in de poezentrein.

Ik las laatst in de Poezenkrant van een reis naar Poezenland. O, het lijkt me toch zo fijn om in Poezenland te zijn.

Elke avond dolle pret en je hoeft nooit naar bed. Varen in de poezenboot, zwaai maar met je poezenpoot. O, wat zalig zou het zijn, om in Poezenland te zijn.

*Wie wil er ook naar Poezenland? Gaan we samen, hand in hand?
André is nu in een ander land. Is dit Poezenland?*

*Het is minstens toch een land, waar het nooit koud is, nooit regent, of vriest, en vrij van zorgen.
Laten we vertrouwen op een mooie morgen.*

Met dank aan zijn vriend Rik voor de mooie afscheidswaardes op de uitvaart van André.

Ze zeggen dat de besten altijd als eerste moeten gaan.
Jammer dat je niet meer in ons wereldje mag bestaan.
Je was een goed man, met altijd veel vragen.
Hoe het was op school of met mijn vakantiedagen.
We moeten je nu laten gaan, het doet veel pijn
dat je niet meer in ons leven zal zijn..

Rust in vrede lieve André

Vanessa

Martine's afscheid aan André.

We delen graag met jullie de woorden die Martine, onze 'Kattenvangster' en 'trouwe hulp van André' aan André meegaf tijdens de uitvaart.

Van in het begin heeft André mij een beetje onder zijn hoede genomen. Hoeveel keren heeft hij niet tegen de mensen gezegd dat hij mijn 'bompa' was, maar ja natuurlijk, als ik dan iets zei met mijn Franstalig accent, wisten de mensen meteen dat het niet waar was :)

Maandenlang hebben we samen met de Kangoo rondgereden, het was vaak warm in de auto en de vensters moesten altijd toeblijven, als ik ze even durfde openzetten mocht ik het horen, Ma ma meisje; heb je al vapeurs of wat! Uren hebben we zo rond gereden en gelachen, we waren een goed team.

Wat me van het begin direct opviel aan André, en hierin gaan velen me gelijk geven, was dat hij vaak zo'n ongeduldig persoon was. Toen we pas samen op pad gingen om te vangen, ging ik altijd eerst braaf bij de mensen aan de voordeur bellen, en wachten tot ze opendeden; maar André niet. Hij was al naar achter gelopen, deed de achterdeur open en riep 'volk'! Ik hoor hem nog zo bezig. Hij meldde zich ook op eigen initiatief bij de mensen aan om te mogen komen vangen. Als het om katten ging was hij om niets verlegen, en niets was hem te weinig.

Zo kon hij UREN blijven zitten om één kat te vangen; ja daarvoor had hij wél geduld, meer dan mij zelfs en dat mocht ik dan ook vaak aanhoren. Of hij ging 's morgens heel vroeg al vangen, terwijl ik wat later begon en daar plaagde hij me dan ook mee. Het was altijd om te lachen en plagen, nooit slecht bedoeld.

Soms kon hij zich echter ook goed kwaad maken, de eerste keer dat dat gebeurde vergeet ik nooit meer:

We stonden in Riemst in een stal, hij had met een ijzeren kooi een kat gevangen en wou die omzetten in een normale vangkooi.

Hij had me geleerd altijd eerst een doek over de kooi te gooien, om de kat rustig te krijgen. Dus ik ging op zoek naar een doek, maar het duurde misschien te lang want hij werd ongeduldig en probeerde het op zijn eentje te doen. Als gevolg was de kat ontsnapt en KWAAD dat hij was! Ik heb het nogal mogen horen!

En dan terug in de auto zei hij me: 'Weet je meisje ik was niet kwaad op jou!' Ah nee, ik heb me vaak af gevraagd op wie dan wel ;) En daarna was het uitgepraat en was hij weer de André hoe ik hem ken :)

Zijn lievelingswoord was 'productie!'. Werken, werken, werken. Nooit heb ik iemand gekend met zoveel energie, van ochtend tot avond was hij met Felix bezig, 7 dagen op 7.

En veel tijd om stil te staan had hij nooit, het was altijd snel-snel vertellen en dan weer terug aan de slag.

André krijgt echt mijn volle waardering en alle respect dat hij zo'n goed project heeft opgericht, hij heeft ZOVEEL werk op de baan gedaan en ZOVEEL bereikt. De katten verliezen nu hun engeltje... Het maakte nooit uit voor André welk uur het was, voor een zieke en gekwetste kat stond André er altijd, net trouwens als voor mensen in problemen. Je kon altijd op hem rekenen, hij had een gouden hart.

André, uw "hè meisje" ga ik zeer hard missen.

Je gezelschap, je manier van doen, gaan wij missen. Je bent er niet meer, maar in ons hart, en in onze gedachten ga je nog lang blijven voortbestaan, jij, de grote steun van Felix, 'de beste kattenvanger', zoals je altijd graag zei, gaat voor ons allemaal nog lang blijven verder leven.

André, vorige week heb je me de hand gegeven en gevraagd om goed te willen zorgen voor de vzw en voor de katten, awel, ik beloof u om mijn best te doen.

Bedankt dat je mij destijds deze job gaf, zodat ik iets nuttig kan doen voor de dieren. Ik ben je hiervoor dankbaar voor de rest van mijn leven.

André, je was niet alleen mijn baas, je was mijn vriend, een familielid, en in mijn hart voor altijd.

Vaarwel.

Breng ons een bezoekje op de Dierenhappening in Hasselt!

Van vrijdag 25 tem zondag 27 november zullen wij weer aanwezig zijn op de jaarlijkse Dierenhappening in de grenslandhallen te Hasselt. Tal van dierenverenigingen zullen zichzelf in de kijker stellen en ook Het Felix Project wil hier graag gebruik van maken.

Jong en oud kan kennis komen maken met verschillende diersoorten en de gehele 3 dagen zullen bruisen van de activiteiten.

Wijzelf zullen uiteraard het belang van sterilisatie bij (zwerf)katten aan de bezoekers proberen duidelijk te maken. Er zullen diverse zaken verkocht worden ter broodnodige steun voor de vzw, en op zaterdag zal onze meter Leah Thys (Marianne uit 'Thuis') ook van de partij zijn. Iedereen is welkom om met haar een babbeltje te slaan of om samen op de foto te gaan. Kinderen kunnen zich laten grimeren in een kat door Liliane, onze medewerkster en kunstenaress.

Kom zeker langs, zodat we ook de kans krijgen onze leden nog eens persoonlijk terug te zien!

Meer info op www.dierenhappening.be

Volgende activiteiten:

- Kerstmarkt As 17 december 2011

Baasje gezocht !



Wiskie is een gecastreerde en ingeënte kater van ongeveer 8jr, hij werd afgestaan omdat zijn baasje naar het rusthuis moest. Verdere familie wou niet voor hem zorgen. Het is een lieve en hele mooie, verzorgde kat, die graag eens buiten gaat.



Deze 2 broertjes van ongeveer 5 maanden leefden op straat in Meeuwen. Een dierenvriend voorzag ze een tijdje van eten, maar uiteindelijk werd de omgeving te gevaarlijk omdat de burens hen wegwilden en dreigden te doden. Ze verblijven nu veilig in onze opvang en hunkeren naar een warme thuis. Mits het harde straatleven zijn ze allebei nog een beetje angstig. Je moet ze wat tijd gunnen om te wennen aan nieuwe mensen en nieuwe situaties. Omdat ze steun bij elkaar zoeken, zouden we ze graag samen plaatsen, maar is niet noodzakelijk.

We hebben nog meerdere katten en kittens, achtergelaten door mensen die verhuisd zijn of op vakantie gingen. Ze zoeken allemaal nog een warme thuis.



André,
je laat geen leegte achter,
maar mensen wiens levens jij rijkelijk gevuld hebt
met je lach, je goedheid,
je immens grote hart.
Jij maakte geen onderscheid.
Niet tussen mensen,
niet tussen mens en dier.
Je had een groot respect voor de natuur en voor de mens.
Je blijft voor ons een voorbeeld
met je niet aflatende zorgzaamheid,
je vastberadenheid om op te komen voor wat juist is.
Wie jij bent,
dragen wij mee in ons hart.

Kathleen

