

VZW HET FELIXPROJECT

kattebelletje

jaargang 14 - nr 1
Februari, Maart, April 2011

driemaandlijks

België - Belgique
P.B -P.P
3665 As
BC 1438

Tel 089-756078  Gsm : 0472477972
Industrieweg-zuid 2061 3660 Oplgabbeek
www.hetfelixproject.be

Beste Kattenvriend,

Dit is dus “Kattebelletje” nummer 1 van de 14de jaargang. Inderdaad, wij bestaan officieel sinds 1998, en in dat jaar verscheen ons kennismakingsnummer dat we naar een 300-tal kattenvrienden stuurden. Dat was voor ons budget een prestigieuze onderneming. Maar de noodzaak contact te houden met onze achterban drong zich op. De twee volgende jaren beperkten wij ons tot één A4 tje. Om uiteindelijk vanaf 2000 tot 4 boekjes per jaar te komen. Sober, geen kleur, geen publiciteit; alleen nieuws, anekdotes, verslagen van het reilen en zeilen binnen de VZW. Het mag niet te duur zijn. Dat lukt nog steeds dank zij een familielid die ons de kopieerapparaten van zijn bedrijf laat gebruiken. Waarvoor onze dank.

3.000 exemplaren worden er nu gemaakt. De post is de grote slokop: € 0.23 per stuk. Een gedeelte gaat via e-mail. Toch hebben wij hierbij onze bedenkingen. Een mail is erg vluchtig. Gewoonlijk is er slechts één lezer. Hoe snel wordt er niet gewist!

Het boekje, hoe eenvoudig ook, is tastbaar. Het kan worden bijgehouden, herbekeken, doorgegeven. Je leest het in enkele minuten. Het is geen lectuur... het is maar een “kattebelletje”! Wat vindt u ervan?

Zullen we het zo houden? Of moet het veranderen? Laat maar weten wat u ervan denkt. Dat kan via e-mail: elszwakhoven@telenet.be of de via de post natuurlijk.

2010 was weer een druk jaar. Verderop krijgt u het verslag van de dagelijkse werking.

Het bestuur

v.u. André Engelen - Schansstraat 3 - 3665 As



Lidgeld: €5.00
Steunend lid: €12.50
Erelid €25.00
E-mail Info@hetfelixproject.be

U kunt storten op onze rekening
BE41 979-4281294-10
BE08 000-1717398-13
GIRO NL 9280697

Onze Financiën

Een vervelend onderwerp maar het is nu eenmaal noodzakelijk. Dankzij uw lidgelden en gulle giften en de inspanningen van onze onbaatzuchtige vrijwilligers hebben wij het jaar 2010 batig kunnen afsluiten. Wij hopen natuurlijk dat u ons trouw blijft. Een vereniging staat of valt met haar leden. Zoals altijd kunt u aflezen op het adresstrookje van wanneer uw laatste bijdrage was. De lidgelden blijven alsnog onveranderd. Niets belet u evenwel om van de vaste bedragen af te wijken. Er zijn gelukkig meerdere mensen die dat doen.

De minimumbijdrage is nog steeds € 5. Wij opteren ervoor om dit zo te houden. Wat voor de meesten onder ons een habbekrats is, kan voor sommigen een zware inspanning betekenen. Wij willen geen enkele dierenvriend uitsluiten van lidmaatschap. En de actie “1 blikje eten per maand” loopt nog steeds verder.

Er is een overschrijvingsformulier bij uw boekje, dat kunt u gebruiken om uw lidgeld te storten of in te schrijven voor de spaghettidag.

De prestaties in 2010

1707 katten werden gevangen, gesteriliseerd, gerevalideerd en terug geplaatst. Dat gebeurde op 693 verschillende adressen.

Aantal afgelegde kilometers 56.797

40 katten werden herplaatst.

20 kittens werden aan bevriende verenigingen toevertrouwd.

5 ongeneesbare katten werden naar Dierenthuis NL gebracht.

11 aangereden katten hebben we opgenomen en laten verzorgen (pootamputatie, abces, niesziekte, blaasontsteking enz.). 8 zijn er nog bij Felix in afwachting van een eventuele adoptie.

15 katten haalden het niet. Zij werden ingeslapen na advies door de dierenarts.

Inkomsten: 50 073

Uitgaven: 48 410

Jong geleerd is oud gedaan...

In de school van Westakker, Beverlo werd gedurende de voorbije jaren, ter gelegenheid van Werelddierendag een activiteit ingericht. De opbrengst hiervan werd geschonken aan Het Felix Project. En dat allemaal uit dank voor het steriliseren van zwervkatten op het schoolterrein jaren geleden. De kinderen werden in het hele gebeuren ingeschakeld. Zij hebben de zorg voor de kleintjes, samen met de juf natuurlijk, op zich genomen. Ze hebben de armzalige babykatjes zien ontwikkelen tot schattige, tamme gezonde kittens. Die werden daarna door burens geadopteerd. En zelfs de moederpoes kreeg, na sterilisatie, een thuis. Zo kan het dus ook. Op aanvraag gingen we onlangs ter plaatse om de opbrengst van dit jaar (€ 231) in ontvangst te nemen en te vertellen over onze werking. Het is fijn voor de kinderen om een meer concreet beeld te krijgen van de VZW waar zij voor geïnteresseerd hebben. Het filmpje waarin de overbevolking van de katjes op een ludieke manier wordt getoond, het vangen van de katten, het bezoek aan de dierenarts, de operatie en het terug plaatsen, wordt met onverdeelde aandacht gevolgd door de 320 kinderen tussen 5 en 12 jaar die in groepen kwamen kijken. Hun bekommernis blijkt duidelijk uit hun opmerkingen en vragen.

Het kan er bij ons niet in dat deze kleine mensen binnen 10 à 20 jaar kunnen uitgroeien tot mensen die dieren mishandelen, die onverschillig blijven voor dierenleed en meer concreet - die katten zullen laten kweken en ze daarna aan hun lot overlaten? No way....Niet deze kinderen!



Dierenhappening Hasselt

De Dierenhappening in Hasselt kende eens te meer een grandioos succes. Wij verkozen eraan deel te nemen omdat we daar andere mensen ontmoeten dan tijdens onze dagelijkse activiteiten. Wij wensen onze taak niet te beperken tot alleen het werk te velde. Het blijkt alle dagen meer en meer dat



al te veel doorsnee mensen het immens grote belang van sterilisatie nog steeds niet inzien. Door middel van folders, gesprekken en ons werkmateriaal konden we de opinie van meerdere mensen hierover wijzigen.

Op zaterdag was onze medewerkster/kunstenares Liliane present om de kinderen een leuke kattensnoet te grimeren.. Daarna konden ze ook nog met onze meter, Leah Thys op de foto. Wie er nog zou aan twijfelen: Leah is niet de harde tante die haar alter ego Marianne uit Thuis doet vermoeden. Zij is een lieve dieren- en mensenvriend. Minstens éénmaal per jaar is ze present op een van onze activiteiten.

De contacten die we met verschillende mensen hadden gaven ons een voldaan gevoel. Leden waren blij ons te ontmoeten. Voor sommigen die ons niet kenden was ons bestaan een openbaring. Het was fijn praten met collega's van andere verenigingen.



SPAGHETTIDAG

Zondag 27 maart 2010

van 12 u. tot 18 u.

In de zaal achter de Kerk
Hoogstraat 115 Niel-bij-As

Prijs 8 Euro

Kinderen: 5 euro

Spaghetti bolognese of Spaghetti vegetarisch

Bij voorbaat inschrijven en betalen voor 20 maart

Tel 089 / 65 10 65 of e-mail info@hetfelixproject.be

Vermelden bij inschrijving: aantal personen + keuze+uur

Rek.nr 979-4281294-10 (formulier bijgevoegd)

of cash bij een van de medewerkers.

De extra activiteiten om geld in het laatje te krijgen worden stilaan traditie. Wij geven nu al de data voor dit jaar. De geïnteresseerden kunnen deze alvast in hun agenda noteren. Alles zal plaatsvinden in de locatie die we vorig jaar hadden voor de mosseldag. nl: de zaal achter de kerk in Niel-bij-As. Het is een aangename omgeving, praktisch uitgerust, voldoende parkeermogelijkheden en last but not least, de huurprijs is minder dan de helft van de vorige locatie.

Volgende smulactiviteiten:

- Tuinfeest met BBQ 19 Juni 2011
- Mossel-feest 2 Oktober 2011

Martine vertelt...

NINO

Een zaterdagmiddag belt een vrouw dat haar Nino is weggelopen. Ik vertrek om 21u van het Felix Project naar huis. Langs de straat waar snel gereden wordt zie ik een tijgerkat met witte sokjes en een wit baretje. Ik vloek dat een kat zo langs een gevaarlijke baan loopt. Dan schiet mij het telefoontje van de vrouw te binnen! Ik draai terug maar natuurlijk geen kat meer te zien!!!

Ik verwittig de mevrouw. Zij is ervan overtuigd dat het haar Nino is. Samen zoeken wij nog uren maar van Nino geen spoor meer. Dan maar een kooi opgespannen, je kan nooit weten. En ja hoor... een dag en een nacht later hebben we prijs.

Enkele weken later: dezelfde historie! Nino is weer zoek. Zelfde scenario! Nino wacht rustig in de kooi tot hij weer wordt thuis bezorgd.

Mysterie!

Of ... Zou het kunnen? Bij Felix zit een mooi lapje (steriel).
Zou ex-kater Nino verliefd zijn? Platonisch?

De wonderen zijn de
wereld nog niet uit



haiku
*bevroren water
kattenpoten lopen dwars
over vissen heen*

a reimer

Baasje gezocht !

Jessie is een heel lieve kater die het goed kan vinden met andere katten. Wij vonden hem aan een rusthuis in Dilsen. Hij wordt graag geknuffeld maar vindt het ook fijn om regelmatig buiten te kunnen.



Lukky was ook al in ons vorige boekje. Het is dat katje dat gered werd uit het asiel. Het is een lieve kat maar moet ook naar buiten kunnen, anders wordt het nerveus.



Lucy is een super rustige kattin, ideaal voor in een appartement. Zij zou wel geaaid willen worden maar durft nog niet echt. Zij kan niet naar buiten door een probleem aan haar voetzooltjes, maar ze is super zindelijk

Cookie is heel rustig binnen, zindelijk en zij speelt heel graag met speelgoed en met andere katten. Zij is nog wat schuw, blaast niet maar haar aaien is nog niet gebeurd. Met geduld wordt het beslist een zachte huisvriend.



Er bereiken ons allerlei oproepen.

Een heel speciale telefoontje kwam laatst uit Tongeren:

“Een van mijn katjes zit in het gevang en het kan er niet meer uit!!!”

Allerlei gedachten flitsten door mijn hoofd. Ik zag een overvalwagen, een leger politiemensen en een kat achter dikke tralies. Het vervolg van het relaas bracht meer duidelijkheid. Een van de buitenkatjes van een buurvrouw van de gevangenis was zoek. ‘s Avonds hoorde ze het roepen van achter de hoge muur. Er is daar echter geen open deur om in en uit te lopen. Ze ging aanbellen om de toestand uit te leggen. Het diertje werd al vlug gespot binnen de gevangenis muren, maar kon onmogelijk gepakt worden. Daarvoor was het té angstig. Er werd een vangkooi bezorgd. Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost. Er was geen reden waarom het beestje in de kooi zou lopen. Honger had het niet, voor eten werd door de bewoners volop gezorgd, altijd, overal. Maar in de kooi ging het niet. Iedere avond, als het rondom stil was, vond de dagelijkse conversatie plaats: “Poes, poes.... mauw mauw.” Vier weken duurde het verblijf. Tot opeens het telefoontje van de hoofdcipier kwam: “Het is zojuist door de grote poort naar buiten gelopen!!!” Een ontsnapping in regel. Na enkele uren had het de weg naar zijn bekende terrein teruggevonden. Oef... wat een opluchting!

