

VZW HET FELIXPROJECT

kattebelletje

November, december 2010

Januari 2011

driemaandelijks

België - Belgique
P.B -P.P
3665 As
BC 1438

Tel 089-756078  Gsm : 0472477972
Industrieweg-zuid 2061 3660 Oplgabbeek
www.hetfelixproject.be

Beste kattenvriend,

Het jaar loopt weer op zijn einde. De sombere dagen maken ons weemoedig. De periode rond Allerheiligen doet ons terug denken aan de “mensen die ons in de dood zijn voorgedaan” zoals de pastoor het op zijn preekstoel uitdrukt.

Bij onze mijmeringen over wat is geweest, contacten die uit onze omgeving zijn verdwenen, komen ook weer herinneringen aan dieren die ooit lid van ons gezin waren, naar boven. En dan zijn het niet in de eerste plaats die dieren die hun leven onbekommerd en gelukkig bij ons hebben gesleten, maar wel de zorgenkindjes (diertjes), die ons het meeste last gaven, die lichamelijk of psychisch gehavend bij ons beland waren. Want zij hadden ons het meest nodig. Zonder ons waren ze afgeschreven.

Zelf denk ik soms nog aan Lewiske van heel lang geleden. Een beverig, klein, freel zwerfkatje. Maar oh, zo lief! Om de haverklap moest het naar de dierenarts. Uiteindelijk werd het doodgebeten door de brave hond van een buur in onze eigen tuin. Zijn baasje, een oude man, was zo droevig om het gebeurde. Dan ben je ten einde raad!

Dan huil je even samen.



Lidgeld: €5.00
Steunend lid: €12.50
Erelid €25.00
E-mail Info@hetfelixproject.be

U kunt storten op onze rekening
BE41 979-4281294-10
BE08 000-1717398-13
GIRO NL 9280697

En dan was er Blacky, een onverbeterlijke straathond. Op Paasdag 1972 lag hij zwaar gewond langs de steenweg. Wonder boven wonder overleefde hij. Na een maandenlange revalidatie en vele consultaties bij de arts kon hij weer naar buiten strompelen. Sindsdien is onze tuin omheind, het lijkt wel een concentratiekamp. Dagelijks heeft Blacky de omheining nog nagekeken of er geen gaatje in was. De straat trok nog altijd. Hij heeft nog 12 jaar een goed leven bij ons gehad. Wat deed het pijn toen hij moest gaan.

Zo kan iedere dierenvriend anekdotes aanhalen. Droevige of vrolijke. Maar het gaat om levende wezens met karakter en met gevoel. En waar wij van houden.

Bij Felix komen onze kattenvangster en onze vrijwilligers dagelijks in aanraking met probleemdieren. Zij hebben talloze verhalen, soms schrijnend, vaak ook met positieve afloop. Verderop vertelt Martine enkele voorvallen.

De Raad voor Dierenwelzijn stelde deze zomer een radicale maatregel voor in de strijd tegen zwervkatten en overbevolkte asielen. Het is een meerjarenplan dat loopt van 2011 tot 2016: eerst moeten asielkatten gesteriliseerd worden, daarna ook raskatten, en tenslotte moet ELKE kat, die geboren is na 1/1/2011, gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden.

Na het grondig lezen ervan hebben wij, evenals andere verenigingen toch vragen en bedenkingen. Zoals: wie gaat dat nog betalen voor een kat als alle onkosten verrekend worden (sterilisatie, chippen, inentingen, enz), terwijl ze zomaar gratis worden aangeboden op bv. internet, reclamebladen, briefjes aan de deur of winkel enz.

En wat met de zwervkatten???

Intussen hebben we vernomen dat Dierenasiel Maasmechelen einde 2010 definitief zijn deuren zal sluiten. Asielen zijn noodzakelijk in onze samenleving. Waar kunnen mensen in de omgeving, dierenvrienden of niet, naartoe in geval van nood? Zullen zij niet de andere kant opkijken bij ongevallen of mishandelingen? Laat ons hopen dat er vlug een betrouwbaar alternatief wordt voorzien.

Het bestuur

VRIJWILLIGERS



In België doen anderhalf miljoen mensen (dus 1 op zes) gemiddeld vijf uur per week vrijwilligerswerk. En toch is het niet gemakkelijk om ze te vinden. En nog moeilijker om ze te houden. Twee van onze goede krachten zijn voorlopig al moeten stoppen omdat ze zwanger zijn.

Werklozen die mits een speciale toestemming mogen komen helpen, en dan toch aan regulier werk geraken, moeten afhaken. Gestraften wiens vervangende vrijwilligersdienst er op zit, vergeten zo vlug mogelijk wat geweest is. Dat laat telkens weer een leegte achter die moeilijk op te vullen is.

Bij Felix is er de vaste kern die zich zo veel ze kunnen inzetten. Er is zelfs een familie die in hun vrije uren taken komen uitvoeren en dat gaat van administratie tot onderhoud en zelfs helpen bij het vangen. Dit zijn natuurlijk die krachten waarvan een VZW zoals de onze grotendeels afhankelijk is. Maar helpende handen zijn er nog altijd tekort.

De belangrijkste taken die moeten gedaan worden zijn niet van de prettigste. Werken bij zwerfkatten bestaat niet uit knuffelen en vertroetelen van schattige diertjes. Integendeel! Het zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken, een enkele uitzondering daar gelaten.

Het dagelijkse onderhoud bestaat uit: 2x per dag de katten eten en water geven en de kattenbakken verversen.

Wassen en ontsmetten van al het materiaal waarmee een kat in aanraking is geweest nl: eetbakjes, gritbakken, vang- en revalidatiekooien, en de verblijfsruimten.

Behalve dat is er nog administratief werk, telefoon beantwoorden, bezoekers te woord staan. Je moet het echt doen uit liefde voor de dieren, anders heeft het geen zin eraan te beginnen. Maar ben je er mee bezig, dan heb je de grote voldoening mee te werken aan hun welzijn.

Albert Schweitzer

Idealen zijn een rijk bezit. Je mag ze nooit ruilen voor iets anders.

Baasje gezocht !

Lukky

is een kater uit Maasmechelen. Hij werd door ons gecastreerd en terug vrijgelaten op zijn vertrouwde plek. De omliggende bewoners zagen dit echter niet zitten en 1 buurvrouw heeft de kat op eigen houtje terug gevangen en naar het asiel gebracht. Felix Project heeft de kat vrijgekocht en Lukky verblijft nu in de opvangruimte van onze vzw. Na alles wat hij meegemaakt heeft is hij terug op zoek naar vertrouwen in de mensheid. Wie bezorgt hem een warm mandje?



Oppie

is een al iets oudere zwervkater; gevonden in Maasmechelen. Hij zwierf uitgehongerd en ziek rond op straat. Hij wordt nu door ons verzorgd. De dierenarts stelde vast dat hij nierproblemen heeft. Hij heeft hier zelf weinig last van maar zal voor de rest van zijn leven aangepaste voeding moeten krijgen. Oppie is een superlieve, aanhankelijke schootkat. Hij zal de persoon die hem nog een kans biedt, voor de rest van zijn leven dankbaar zijn.



Pluisje en haar zusje werden samen van de straat geplukt in Dilsen. Zij zwierven helemaal alleen rond op de drukke Rijksweg. Ze zijn ongeveer 2 maanden oud en echte schoonheden. Deze kleintjes zijn nog een beetje bang maar door dagelijks met hen om te gaan hopen we dat ze snel tam zullen worden. Pluisje haar zus is een schildpadkatje met kort haar.

Martine vertelt...

Eind juli worden wij door een grote firma op het Industrierrein van Opglabbeek opgebeld; er zouden zich 2 zwervkatten op hun terrein bevinden. Wij lenen hen vangkooien en al gauw wordt 1 kater gevangen en door een diervriendelijke medewerker van het bedrijf, naar ons gebracht. De kater wordt gecastreerd en in de buurt terug vrijgelaten. De andere kat wordt niet gevangen en verdwijnt spoorloos. De betreffende persoon gaat op verlof en in de tussentijd keert de gecastreerde kater terug naar het bedrijf, op zoek naar voeding, die hij krijgt van personen die werken in de firma. De kat wordt ondertussen meer en meer aanhankelijk en laat zich aaien en verwennen door de mensen die er werken. s' Morgens ligt hij te slapen in de zon. Hij groet de mensen miauwend. De kater krijgt duidelijk vertrouwen in de mensheid.

Als een donderdagslag bij heldere hemel vernemen wij dat er een verdelgingsbedrijf voor ratten en knaagdieren werd ingeschakeld... Wij melden aan de betreffende firma dat de katten altijd bij ons terecht kunnen en dat ze zeker niet gedood moeten worden. Diezelfde nacht vangt het verdelgingsbedrijf echter 2 katten en 'vernietigt' ze (eigen woorden van het verdelgingsbedrijf). Waar gaan we naartoe, deze katten hadden niet "vernietigd" moeten worden en vooral, geen doodsangsten hoeven uit te staan. Hoe moeten zij zich gevoeld hebben, na maanden als zwervdier overal weggejaagd en opgejaagd te zijn geweest, uitgehongerd, in regen en wind, eindelijk een soort van warme haven te vinden waarin zij eten kregen en aandacht.. Net nu zij de mensheid begonnen te vertrouwen, worden zij gevangen, meegevoerd en gedood. Door een verdelgingsbedrijf van ratten...! Zeker in een gemeente als Opglabbeek, waar een zwervkattenactieplan van kracht is, had zoiets nooit mogen gebeuren. Deze dieren kunnen er niets aan doen dat zij ongewenst geboren zijn..

Zij werden beschouwd als 'afval', dat 'vernietigd' moest worden; en zo is hun leven dan ook abrupt beëindigd. In handen gevallen van 'de mens'.

Onze financiën

Zonder subsidies maar dank zij de bijdragen van onze trouwe leden, giften van echte kattenvrienden en door de activiteiten die we organiseren zullen we dit jaar batig afsluiten.

We kunnen de zwerfkatten en hun beschermers in de bij ons aangesloten gemeenten geruststellen. Volgend jaar zullen wij ons weer met dezelfde moed inzetten. En met dezelfde filosofie dat we nooit een kat laten inslapen zonder het advies van de dierenarts.

Deze opvatting kost ons wel veel geld maar geeft ons ook de nodige gemoedsrust dat ieder levend wezen de kans moet krijgen om verder te leven.

Aan niet terugbetaalde dierenartsenkosten werd 5.739 € uitgegeven en aan Labo onderzoek 611 €.

Zoals ieder jaar hadden we in 2010 ook weer meerdere happenings om geld in het laadje te krijgen.

Deze brachten op: Spaghettidag : 2.113 € Tuinfeest met BBQ 4.300 € Rommelmarkt 840 € Mossel-feest 3.000 €

Die activiteiten zijn slechts mogelijk dankzij de onvoorwaardelijke inzet van vrijwilligers. Keihard werken gedurende meerdere dagen, voorbereiden en opruimen niet te vergeten.

Twaalf zondagen voor dag en dauw opbouwen op de rommelmarkt in alle weersomstandigheden. De opmerkingen van de marktbezoekers trotseren, afbieden tot het uiterste verdragen, terug inpakken en wegbergen! Je moet het maar doen! En dat alles buiten de dagelijkse werkzaamheden. Chapeau!

Maar het jaar is nog niet om.

Einde november staan we op de Dierenhappening (zie bijgesloten flyer) Leah Thys onze schat van een meter die altijd bereid is mee te werken, zal op zaterdag aanwezig zijn. Wij zullen de kinderen die dat graag willen in kat schminken en dan kunnen ze op de foto

Op zaterdag 18 december heten we u welkom op de traditionele kerstmarkt in As tussen 16.00- 22.00 uur. Breng ons een bezoekje? Wij hebben een verassingstombola, mooie kerststukjes en natuurlijk lekkere Boekweitkoek met stroop



Leerkachten en sympathisanten van de drukkerijschool uit Herk-de-Stad overhandigden aan VZW Felix een oorkonde van dierenliefde vergezeld van 300€ die zij verdiend hebben met de vrijwilligerswerk tijdens Pukkelpop

De school Westakker in Beverlo heeft ook dit jaar weer een actie georganiseerd rond Werelddierendag. De opbrengst zullen zij weer aan VZW Felix schenken.

Om de kinderen bewust te maken van de werking van het project zullen de kattenvangster en een medewerkster ter plaatse gaan om het geld in ontvangst te nemen, en meteen uitleg geven aan de hand van materiaal en een film hoe het allemaal in zijn werk gaat.

haiku

een overwinning
 het bange poesje
 eindelijk op schoot

truus de fonkert

Beste ex-boasjes,

Het is al lang geleden dat jullie nog iets van mij gehoord hebben, maar met al dat werk dat ik heb om mij te wasen en mijn luiwig boasje en basinneke te vertroetelen en daarna te rusten wordt het dan te lastig om te schrijven, maar nu is het er toch van gekomen.

Zoals ik zie ben ik nu volwassen en geniet van het leven met volle teugen. Voor geen geld ter wereld wil ik hier nog weg en telkens als er bezoek komt vies ik dat ik word meegenomen en al daarom heb ik geleerd te grollen gelijk een hond en zo doende ben ik veilig. Gelukkig maar.

Zo, veel meer is er niet te vertellen wat jullie weten ook wel dat een kattenleven zalig kan zijn.

Ik geef jullie een sterke poot en in naam van mijn boasjes veel groetjes.

Beauty

